

Het favoriete plekje van...

Ze zijn een gewaardeerde en welkome steun en toeverlaat van ons museum. Ze weten precies hoe ze hun gasten op een leerzame maar ook leuke manier kennis bijbrengen van de grootste waterburcht van het land. Ze kennen meestal ook (bijna) alle (geheime) plekjes in het kasteel. En nu zijn zij, onze kasteelgidsen, aan de beurt om te vertellen over hun favoriete plekje in Kasteel Helmond. Kasteelgids Elvira van der Reijden ziet de kasteelzolder als een van de meest authentieke delen van Kasteel Helmond.

"Mijn favoriete plekje in Kasteel Helmond is de zolder. Toen ik begon als vrijwilliger bij Kasteel Helmond was de zolder nog gesloten voor het publiek. Ik had begrepen dat de zolder eerder wel open was geweest, maar na de renovatie van het kasteel was gesloten. Ik was erg nieuwsgierig geworden naar deze zolder en was blij te horen dat er een zoldertour zou komen, dé kans om de zolder van Kasteel Helmond te bezichtigen! De zolder is één van de meest authentieke delen van het kasteel. Er zijn grote ruimtes met veel 'kruip-door-sluip-door' om van het ene vertrek naar het andere te komen. Je loopt over krakende vloerplanken, je moet uitkijken dat je je hoofd niet stoot aan oude balken, je ziet de spanten en de penverbindingen, een hergebruikte verbrande balk en je kijkt recht omhoog in de torenspitsen.

Ook de seizoenen zijn goed te voelen. In de zomer kan het te heet zijn en in de winter moet je soms je jas aanhouden. Tijdens het begeleiden van een zoldertour regende het een keer zo hard, dat ik dacht dat er een nieuw geluidseffect was toegevoegd aan de tour, zo goed was dit op de zolder te horen.



De zoldertour is in 2018 geopend. Na de renovatie van het kasteel was er nog de wens om de zolder aan te pakken en door een schenking van de BankGiro Loterij werd dit mogelijk. De tour vertelt het verhaal van de brand in 1549. In een rondleiding van ongeveer drie kwartier loop je bijna over de hele zolder. De tour is een belevenis met silhouetten, bewegende objecten en een spannend verhaal: hoe is de brand ontstaan?

Mijn rol als kasteelgids bij Kasteel Helmond is zeer gevarieerd. Zo begeleid ik kinderfeestjes en geef ik rondleidingen over de zolder en door het kasteel aan groepen en scholen. In het weekend en in de vakanties ben ik soms kasteelvrouw en loop dan in een mooie middeleeuwse jurk rond om bezoekers van alles te vertellen over het kasteel en zijn bewoners. Verder begeleid ik workshops die in de vakanties gegeven worden.

Werken als kasteelgids is erg leuk. Wat ik vooral leuk vind, is wanneer je een groep mensen begeleid, en je merkt dat je vragen krijgt die aangeven dat mensen echt geïnteresseerd zijn in wat je vertelt. Het geeft veel voldoening om op die manier bezoekers een leuke rondleiding te geven. Ook word ik er blij van om een leuk kinderfeestje te geven, en de jarige zich op en top jarig te laten voelen. Maar bovenal is kasteel Helmond een prachtig kasteel, en daarom maakt de aanblik van het kasteel als ik kom werken mij altijd op slag vrolijk!"



In deze tijdelijke rubriek Het favoriete plekje van... delen we met jou het verhaal van onze medewerkers. Ook nu Kasteel Helmond gesloten is, blijven we met elkaar in verbinding door het delen van weetjes en interessante feiten en het (door)vertellen van verhalen die inspireren.

Elvira leidt rond tijdens de Lampionnentocht in het Winterkasteel.

