

Het favoriete plekje van...

Ze zijn een gewaardeerde en welkome steun en toeverlaat van ons museum. Ze weten precies hoe ze hun gasten op een leerzame maar ook leuke manier kennis bijbrengen van de grootste waterburcht van het land. Ze kennen meestal ook (bijna) alle (geheime) plekjes in het kasteel. En nu zijn zij, onze kasteelgidsen, aan de beurt om te vertellen over hun favoriete plekje in Kasteel Helmond. Lees welk plekje kasteelgids Petra van Kraaij bestempelt als haar favoriete deel van Kasteel Helmond.

"Er zijn vele leuke en spannende plekjes te vinden in ons kasteel, maar mijn favoriete plekje is toch simpelweg de toegangspoort. Waarom de toegangspoort? Daar begint de magie van het kasteel voor de bezoeker. In het verleden kwamen de ridders en hun jonkheer terug van de jacht of van de oorlog en je hoorde ze natuurlijk al van verre aankomen. De Jonkvrouw van het kasteel stond achter de kantelen om haar man op te wachten en te verwelkomen. Als je onder de poort doorloopt ondervind je direct de sfeer van het verleden. Op het binnenplein werden de paarden gestald en iedereen ging het kasteel binnen. Het kasteel is gebouwd in 1325 en vanaf het begin is de poort aanwezig geweest. Dus hij is al bijna 700 jaar oud. Aan de buitenkant is nog duidelijk te zien de katrollen van de ophaalbrug uit het verleden. De ophaalbrug was toen van hout, nu ligt er een stenen toegang.



Onze bezoekers en zeker onze jongste bezoekers worden door de kasteelgids (in onze mooie kasteeljurken) van harte welkom geheten. Verwachtingsvol kijken ze de gids aan en meestal krijgen we de vraag: "Woont u hier? "Leven hier nog prinsessen of ridders?" Ik leg dan uit dat in het verleden hier zeker ridders en een kasteelheer met zijn familie gewoond hebben maar dat we natuurlijk in Nederland maar 1 Koning en Koningin hebben.

Mijn rol van kasteelgids bestaat uit het rondleiden van groepen (scholen en volwassenen). Met deze groepen loop ik door het kasteel en vertel over alle bewoners van dit kasteel en natuurlijk ook de 'geheimpjes'. In het weekend en in de schoolvakanties ben ik met mijn collega's aanwezig. Als kasteelgids vertellen wij onze bezoekers dan over ons prachtig kasteel.

Minimaal 2 dagen per week kun je mij ook vinden op de afdeling van Rosie Lelivelt. Zij is de drijvende kracht achter allerlei activiteiten en evenementen op het kasteel zoals Lente-, Zomer-, Herfst- en ons mooie Winterkasteel. Haar ondersteun ik met allerlei zaken.

Ik ben mijn vrijwilligerswerk begonnen nadat ik ontslagen was bij de Rabobank. Het geeft veel voldoening en een mooie tijdsbesteding plus wat is er nog mooier dan een lachend gezicht van een kind? Dat met veel plezier terug kijkt op haar bezoek op een echt kasteel!"



*In deze tijdelijke rubriek
Het favoriete plekje van...
delen we met jou het verhaal van
onze medewerkers. We blijven met
elkaar in verbinding door het delen
van weetjes en interessante feiten
en het (door)vertellen van verhalen
die inspireren.*

